

Vraag :

Ik verneem via bijgevoegde mail dat het buurthuis van de Dries op zoek is naar vrijwillige begeleiders voor de huiswerkklassen. Mag ik hierbij vragen of deze oproep ook aan nederlandstaligen gericht is ? Voorziet de dienst preventie in een nederlandstalige versie van deze oproep?

Vanuit de buurten, word ik regelmatig geconfronteerd met de vraag naar het aanleren van het Nederlands. Het is een terechte vraag. Zeker in onze tweetalige regio, gelegen op de grens tussen twee taalgebieden, is de kennis van de tweede taal vaak onontbeerlijk.

Worden er vanuit de dienst preventie, ter ondersteuning van de buurthuizen en de vraag naar Nederlandstalig onderricht, inspanningen gedaan om op deze vraag in te gaan? Zo neen, waarom niet. Zo ja, welke?

Ik merk ook dat de communicatie vanuit de buurthuizen, bijna uitsluitend in het frans gebeurt. Dit lijkt mij niet logisch in een dienst die gefinancierd wordt vanuit gewestsubsidies. Wat wordt er gedaan om ook nederlandstaligen aan te spreken?

Antwoord:

Geachte Raadslid,

De oproep tot vrijwilligers voor de huiswerkschool van het Dries Wijkhuis betreft immers een Franstalig publiek want de kinderen die de huiswerkschool van het Dries Wijkhuis bezoeken, volgen allemaal les in een Franstalige school.

Wij ontvangen effectief aanvragen voor steun in Nederlands voor Franstalige leerlingen. Wij hebben WABO verzocht om de medewerkingen te ontwikkelen maar in dit stadium, heeft deze vraag niet kunnen leiden tot succes want WABO heeft ons aangegeven geen cursussen Nederlands te kunnen aanbieden aan een Franstalig publiek. Niettemin sinds dit schooljaar hebben beide wijk huizen lessen en gesprek tafels Nederlands ingesteld die door tweetalige vrijwilligers worden geanimeerd.

Het doelpubliek van de wijk huizen is een minder begunstigd publiek, vaak huurder van de sociale huisvestingen. De constatering is, dat dit publiek voornamelijk Franstalig is en dat wij niet over voldoende middelen beschikken om heel onze communicatie aan te passen, of zelfs onze activiteiten in het Nederlands te halveren. Natuurlijk zijn de Nederlandstaligen welkom op alle voorgestelde activiteiten.

Met vriendelijke groeten